

Alder og eventuelle forsørsdne Bøgninge.

had mig begyndte med Pakhuset som hørte til den for saa store Høbmandsgaard som ophørte 1897. Efter den Tid er den brugt til Fiskehus, en Tid under første Verdenskrig var de opbevaret store Mengder af noget Fleetfod. Sørgat laret af Græs, som skulle eksporteres til Tykland men det gik vist ikke saa godt, Histerne kunne vist ikke tale det. I min tidlige Ungdom blev der undertiden holdt Ball paa første Sal, jeg husker engang, der var en Dør i den nordlige Gavl ligende i Loftet fra den Tid det var Kornpakh der sidder der formentlig endnu, da gik der en Mand ret ud af Døren, og ned paa Stenbroen, han rejste sig op og sagde der er noget langt mellem Trappetrinene, men fulde ells ikke noget, men Humøret var vel nok steged nogle Grade forinden, eller var det vel ikke gaad saa godt. En anden Gang var der en 4-5 aarig Drivnig der faldt ud af et vindue derafpe ud mod Harnen, og ned paa nogle store Egikiver der låa nedenfor, ja Blodet flod ud af Næse og Mund, men tilsa reladende følede han heller ikke noget, og løb snart rundtige Omkring midten af 1900 og tredive årne var her en Del Indført af Godningskalk, og der blev engang lagt en Mengde Halk ind i Pakhuset, det skulde der aldrig have været gjort, det har beskadiget hele Freverket, som ses den Dag i Dag, men den som havde med det at gøre dengang, havde nok ikke hundt Virkningerne, nu bruges Pakhuset til Fiskehus.

Havnvej 5. Den af Høbmandsgaard som den stede kaldes, da Forretningen ophørte 1897, blev hele Huset laret om til Beboelse 2 Lejligheder, Gangdøren blev dog for en Snæ har siden flyttet hen hvor den er nu, hvor der var et Vindue til Butikken, Huset ejes af Chr. Danckwiel Hansen.

Havnvej 6. Dette Hus hvor der var Manufakturforretning i gennem Dage, har siden altid været lejet ud til mange forskellige bl.a. som andet Sted nævnt, af Forfatter Rørdam der boede der i flere år, Huset ejes stedig af Broholm.

Havnvej 7. Hørte oprindeligt til den gamle Høbmandsgaard, men neden mod Gaarden var Hestestald til Bønderne naar den kom hin med Dognene fedder af Hovre, i ders mørke Ende af Huset har der været Spekerpartier en kort Tid for Gastgivergaarden, som den kaldtes i 1864. den skrapt var færdig. Bygdommen tilløse nu Fru Thyra Hansen.

Hannevæg 9. Dette Hus har sikkert ligget her før Hannevæg blev bygged, da der sikkert har været noget ved til Strandens fra den langsgående Dy i Byen, da der før Hannevæg kom var nogen Forstrand, og hvor der var forholds dylgt til Landet, og hvor de fåa Fiskere vel hav holdt til. Siden Hannevæg kom har her været Hannevægsholig, jeg har boet her fra 1916, da Hannevæg 1932 overgik til Aktieselskab, kørte jeg Huset og nedrev den østlige Ende og bygged noget myt til, og som det ser ud nu.

Hannevæg 10. Blev bygged 1864, og blev dengang kaldt Guestgivergaard Ejeven hed Peder Randrup Flannen, men altid i dgly Tale kaldt Guestgiveren. Den meste Jord her i Byen var dengang Broholms, vel fra det Hurnands sted, som Skersted måtte høbe for at bygge Hannevæg, Guestgiveren havde altid 2 Heste og flere Høer og hvad der hørte til saadan et Landbrug, men som Byen vokred, og det svandt af Jorden ebed Landbruget ud. Da Svendborg Nyborgbanen blev aabned 1897. fik Guestgiveren Brænsamlingsstedet her i Byen, og havde Hontor overpræs op ad den høje Trappe, da saa Trappen helt anderledes ud end nu, da gik Trappturenne også ret ud til Nørrej, og Postkassen sad helt oppe ved Døren, det var vel nok nemt for Bestyrceren, han behøvede ikke at være Akerobat. Guestgiveren havde Brænsamlingsstedet til sin Død 1931. derefter fik hans Enke det til sin Død 1938, derefter blev det flyttet til det nu Kystvej 14 til Martha Nielsen, siden er bliven skiftet Bestyrrere flere Gange, fortidens er det fhr. Kbm Laurits Rasmussen i et Hus nogen= bygged Nr 9 i 1974. (Kystvejen)

Hannevæg 14. Vel et af de ældste Huse i Byen, har sikkert ligget der før Hannevæg blev bygged, saa langt jeg kan huske tilbage har der altid boet Læsfolk, og især i gamle Dage indtil 4 Familier bl.a. har her boet en Mand for ca 60 Års siden, han dobb sig selv ihyl, han hed egentlig Kristian Peder Eriksen, men blev altid kaldt Kristen Petersen, Huset har altid været kaldt Hotel Kro, vel nok fordi han stammede fra Øro, og var saa fugtig. (Se min brune Bog ^{Sommer} Inspiration) Huset ejes nu af Fiskehandler Jørgen Helmer Christensen. Hannevæg 15 Lundeborg Cafe. Denne Ejendom bygged Bagværmester F. Pedersen omkring Hærhundreskiftet, og havde han Bageri og Torretværn til sin Død derefter portrætte hans Søn Viktor til sin Død da Bagteriet ophørte, og siden har der været Cafe.

Efterskrift til Hannevæg 14. Saal langt jeg kan huske tilbage, har Taget været med tyaret Tagplate, men blev for en halv Sønster Års siden forsynet med Ebneritplader. Inspiration er om Kristen Petersen i min brune Bog: Sønn og Brændevinsflasken. Helt Familien er uddø for mange år siden.

Hørnevej 16. Denne Ejendom er antagelig bygget tilhørende Havn og Vænkleeg, da man kan se den er bygget skrå mod øst som den skulle fortælle den Vej, som det dengang regned med skulle blive et Tørv, som det altid er blevet kaldt, og kaldes den Dag i Dag, hvor her ligger 5 Ejendomme paa skråa om en ret stor Plads, men i denne her omtalte Ejendom var en ret stor Bagbygning, der skal før i Tiden have været Garveri, der også inde i denne Bagbygning en Brond hvor der altid var meget Vand, som er nødvendig til Garveri. Men saa langt jeg husker tilbage boede her en Smedkør Edmund Sørensen, som havde sit værksted i denne store Bagbygning han døde omkring 1935-36, derefter fortalte hans Søn Godhardt Sørensen til sin Død omkring 1968. I 1974 købte Høje Gård til Ejendommen Hørnevej 18. Denne er ret stor Bygning ligger også skråt om den store Plads og skulle vel også indtægne Torvet, som vel er bygget tilhørende Havn og Vænkleeg, her er også meget store Bagbygninger her har været Tobaksfabrik og senere et Biskovitovelli, da disse Nætkromheder ophørte omkring 1897, har Hovedbygningerne været udlejet til forskellige, bl.a. kan jeg huske Digteren Carl Ewald boede her, her skrev han en Bog der hed Grise (Imperialen Lundborg og Gaestgivern) meget monom, i min tidligste Drængeaar var der Godskontor i den vestlige Ende af Højt, senere har der boet mange forskellige, sidst i 1900 og tredive og fyrti var der Skovsiderboder af. Navnet idag Skovsidergaarden. Fortiden ejes den af Frø Elmegaard og har Pensionat.

Hørnevej 21. Nu går man tæres over Vegen, dette Hus er antagelig bygget tilhørende Hønen og Vænkleeg, da det også er lagt paa skråa for at der kunde blive Tørv, saa langt jeg kan huske tilbage var der Høbmandsforretning af forskelligt til omkring 1918, der er en ret stor Bagbygning, der var en Tid Brævi og Udstyk af Brod til høje saar man kom ind af Tørv. De Gamle har fortalt at der før, også har boed en Mand, hans Fornavn kan jeg ikke mindre, men han blev kaldt Stokbekken, efter hvad de Gamle fortalte hørte han ikke til de gode Børn, meget dockfældig og ond, engang med et forfærdeligt Uvær havde han fået sin Kone jaget til Hønen og skulden åle hans Jolle, trods Været var saa stent, at det næsten var umuligt at være påce Hønen især for et Borndfolk, men Fiskene fik hende da hjem igen med det samme, med den Besked: Jollen skal vi nok klare, og gør han Vær, skal vi nok ordne ham, og han sagde bl.a. at naar han døde engang, vilde han ligges i Kisten, med sit bedste Tøj og høj Hat, og 25 Øre i Lammen, han valde paa Ebbe Kro med en

anden
 Eller og have en Søn, og han blev begravet som han saade
 siger de gamle. I 1918 fik Godsforvalter Rasmussen Personat-
 ker og det i flere står, siden fik Stanley Christensen det og over-
 det til for faa står siden, og hans Datter er det nu.

Kystvej 1. Man ser straks dette Hus ligger skrænt om den tilsyns-
 Plads til Torvet, som endnu i 1891 ikke var opgivet endnu,
 dette Størstal står endnu paa Nordgården, og er både rigtig
 og ikke rigtig, vist nok omkring 1897 blev de to nordligste
 Tag tilbygged, det ses endnu tydelig paa Huset, jeg husker
 tydelig denne Tilbygning, og her blev Byens første Telefon
 indlagt, og blev kaldt Talestation. Da Svendborg Nyborgbanen
 kom, blev her Kørende Post til Gudme, Posten hed Hans
 Knudsen, og beboede hele Huset. Heststald og Vognstald var tet
 op til Sydgården, og står der endnu, efter ham Død har der boet
 flere Lejere, saavel som Huset har skiftet Ejere flere Gange, for
 Tiden ejes det dit af Fhr. Fisker Hjalmar Jensen, og har været i
 flere står Kiosk i den nordlige Gavl.

Kystvej 2. Saa langt jeg kan huske tilbage, laa der ingen
 Hus her, men de Gamle har fortalt at her har ligget en
 Ejendom (formanden ved Schected købte for at ligged Havnene)
 her paa Hjørnet af Næsen stod en Torvemølle til C. som
 jo nok har hørt til Stedet, den blev meget beryttet for her,
 da denne gl. Ejendom blev brudt ned, blev det Hus nu
 Havnene opført af Børsteme, hvis Navn jeg ikke husker.

Sidst i 1800 og halvprærierne bygged Anna Jørgen det
 Hus hvor Kbm Nielsen nu har Forretning, men solgte
 det 1908 til Kbm H.G. Hansen, som bygged Stuehuset. I
 1974 har Kbm Nielsen udvoldt Forretningen, og alt hvad Anna
 Jensen bygged er nu Butik tildeligmed Gaardpladsen.

Kystvej 3. Dette Hus er bygged vel omkring tildeligmed Havnene
 da jeg var Øverz boede der en Mand der hed Kasper
 Norregaard, men blev altid Kasper Røgpat, hvorfor ved jeg
 ikke, han var gl. Underofficer, der sagde (jeg har nu ikke
 set det) at naar han blev fuld, maatte han komme op paa
 en Stol, og fik en Label i Haanden, og maatte saa eksemine
 for ham paa Kommando. I 1904 købte Fisker Karl Kristoffersen
 Huset, men ejes det af fhr Fisker Karl Knudsen.

Kystvej 4. Dette Hus blev bygged 1902 af Fisker Lars Jakobsen
 Facaden mod Gaden var rigtig, som vi i Dag ser Facaden
 paa Kystvej 26, men blev ombygged, og Gangdøren sat i Nordgården
 da en Sønnesøn havde fået Ejendommen, efter de Gamles
 Eres for Tider af Svend Petersen. Død.

Kystby 5. Dette Hus er bygged før min Tid, i min tidlige boed der en vist pallitterude Gdr Johansen, han havde givet sig til at køre paa Landet med Fisk, men Hestekøretøj, saa gik han hen til at arbejde, eller det ^{var} i Lotteriet, og fik en Del Penge, saa gav han sig til at handle med Heste og Folk kunne nu nok se at det gik ikke saa godt, og Folk sagde til ham, det ender nok med du kommer sygemed en Ged, og det gjorde ham ogsaa. Sidst i 1890erne boede Skomager L. Jensen her, havde ellers boed i Morsleby, nu blev der sat en Gangdør i den nordlige Ende af Huset ud mod Gaden hvor der ellers havde været Vognport og Hestestald, og Gang ud til Gaden og her langs Gangen stod en Bank, og for Enden af den stod en Pæl med en Olielampe, altsaa Lundeborgs første Gadebelysning fra vel 1908-1914. den præmed Skomageren, han kunde staa på Enden af Banken og ordne der, da betalte Skomageren og Lars Jakobsen, der var ogsaa kommen en i bygget i Morsleby, men brandte ikke ret længe, det vist Parningen det knab med. Nu ejer Huset af Inger Nyberg.

Kystby 6. Denne Ejendom blev bygged omkring Aarhundredestallet af en fhr Gdr Hans Jørgensen, som forresten kort efter faldt ned af Lofttrappen, og slog sig saa slæmt, at han døde kort efter men havde dog forinden nææd at bedrøre Julens Glæde.

Kort efter flytted Fiskehandler Jens Christensen ind men boede der ikke saa længe, saa købte en nygift Fisker Peder Hansen Huset, og boed der til sin Død 1948, hans Enke bor der endnu 92 år, og en Søn.

Kystby 8. Dette Hus er bygged sidst i 1890erne af Niels Hansen som var Storbydmænd og Karl paa Lundeborg Bro, hans kone Sine havde et Hestekøretøj og kørte paa Landet og solgte Fisk, og kørte undetidens Tur for Folk. Ejer nu af fhr Fisker Hans Jensen

Kystby 7. Dette Hus som er ret stort, er vel bygged omkring Tiden med Hansen, fra min tidlige Barndom boede der i den nordlige Ende af Huset en gl. Kone, kaldet Møllerønkken, hens Ven har jeg glemt, hun havde Brødudsalg. I den sydlige Ende af Huset var der Toldbølg i hele min Barndom og Ungdom, den førte hed Lund, han havde et Hestekøretøj, som Tolderen altid skulle have dengang til Patrulhenving langs Kysten (hans Kone var næsten blind) engang paa saadan en Patroltur ved Bøsire, sprang en lille Hund ud mod Højtøjet, og Hesten blev bange, og de væltede i Grøften, og Tolderen slog sig slæmt, og var syg i flere Maaneder men kom sig saa nogenlunde, saa han kunde passe set

Embede igen et Stykke Tid og døde saa som Folge af Dælfetur. Der var en ret stor Have til Ejendommen, i 1974 blev der i denne Have bygget et nytt Huse, hvor der nu er Bovsamlingssted Kystbyg 9, men før i Tiden var der i Skellet til nuværende Kystbyg 11 en Boord med en stor Trodsunprise til fulles Benytelse, og forosten til hele Byen, da en ogsaa laa tæt ved Vegen, og dengang var der mange der ingen Boord havde, fortiden er den Hobmandsformning i denne Ejendom, og har vist været det fra 1931.

Kystbyg 8. Denne Ejendom blev bygget sidst i 1800 og halv-
jernene af Niels Hansen, havde kørt Mælkervogn i mange stier
men gik sine sidste Aar som Karl paa Hestgivorgaarder som
endnu havde en Del Landbrug, og kom Høje Sine have til
Hestekørtej og kørte paa Landet og solgte Fisk, og under tiden
Ture paa Folk, og især til Toget, da Banen kom i 1897, der var
jo noget langt at gaa for ældre, og daaelig gaaende. Fortiden
siger det af præ. Fisker Hansen Jensen.

Kystbyg 9. Denne Ejendom blev bygget af præ Hobmand Paa
mussen 1974 paa Grunden som er udskilt fra N7. fortiden
er der her Bovsamlingssted.

Kystbyg 10. Denne Ejendom blev bygget af Murer Chr Hansen
sidst i 1800 og halv jernene. I 1915 købte min Far Søren Petersen
Ejendommen af Chr Hansen, den blev lejet ud til Brugsfor-
ening til i 1930, dernæst overdrog min Far Ejendommen til sin
Datter Marie Petersen, i 1940 lod hun byggede Huset paa
Huset, og boede selv overhuset og havde Kystue, og lejede
Underværeligheden ud.

Kystbyg 11. Dette var et Husmandsted med en 3-4 Huer og med
Jord til Stranden, og tillige et Stykke Jord kaldet Trockanter,
ved det der icke holdes Stenværvejen ind til Hellelegenhorn og
Broholmskoven, og ejes af Broholm og tilplantet med Græs, da
jeg var Drøng ejedes af en Mand Peder Kristensen, men blev i
daglig Tale altid kaldt Peder Frogtnærd, da han ogsaa koste
Fragttur til Svendborg, denne Ejendom var meget gammel og
Bindingsverk og Straatag, hvad der er endnu, dengang laa der
tæt ved den nordre Gavl et lille Straatekt Bygning, kaldet Hoven
her opbevaredes Brænde og Garnmetøllet, jeg har hørt at de
at Ølet slap lidt tidlig op. I den sydlige halvdel af Stukhuset
var Løn Heste og Hestald, desuden var der baade paa syd og norden
af Huset ved modt Vegen tilbygget to Vognsværter af Træ. Frogtnærd
havde tillige en lekket Nøgn med Kulsp, som tit blev brugt med

daartigt Dey, og især ved kirkelige Forretning som dengang altid var i Our Kirke. Det var fra denne Ejendom, som jeg andetsteds i denne Bog har fortalt at Hanne Petersen omkring 1860 trak Hjemmet med til Græsning ved Strandkanten, det blev senere solgt til Vognmand Tygesen og senere til Vognmand Jøns 1910 og senere til Familien Fløjstrup 1918, og er endnu i samme Familie, og den tilhørende Mark, lige nu solgt til Gudme Hjemme.

Kystvej 12. Dette Hus købte min Far N. Chr. Petersen 1892 af en Mand de kaldte P. Herraae, han boede vist paa Stokkebæk det er bygged 1863, da der før nogle år siden skulde flyttes et Skillerum fandtes en Mursten, hvori der var ristet P. F. Strom 1863, det var min Mors Farbroder han havde været med til at bygge Huset, paa den Tid dengang brugte Haandverker til at sætte deres Værn i forskellige Ting, da varhuset med andre Taglister, og en stor Kvist paa Bagruden af Huset, og der boede 3 Familier i Huset men efterhaanden flytted de alle ud af Huset, og Kvisten blev borttaget, og har været forende indtil nu i Sammer, da blev Tagtaget taget af og lagt nyt Tag paa af Ebont, og igen sat Kvist paa, paa Bagruden af Huset, og ses nu af Fou Jenny Petersen.

Kystvej 14. Dette Hus blev bygged af Omaile Jensen ca 1900, og tillygs bygged hun et stort Baghus hvor der var Bagere, og hvor hun holdt en Bagervend, og havde Butik i Forkastet i flere år, og her stod i mange år over Døren med stor Jonkaststue "Omaileborg", der var Cementtagten paa Huset, til i 1974, da blev der lagt Ebontag, paa, der har i flere år været Broværelingsstol

Kystvej 15. Dette Hus lod en ung Fisker bygge af Materiale af en gammel Restauration Limpotin som blev nedrevet i Svendborg i 1915 der var oprindelig Cementtagten paa Huset, men blev fornyet med Ebontag i 1975

Kystvej 20. Dette Hus blev bygged af en ung Fisker i 1959.

Kystvej 15 kaldet Haabit blev bygged i 1902 af Pasmus Nikolajsen som kom fra Amerika, han drog noget Fiskeri og var tillige en dygtig Smed, og efter hans Død en Peder Nielsen, og nu den halv Søn Har Bundgaard Petersen

Kystvej 17 kaldet Brinken blev bygged 1897 af en gl. Ungfar som hed Pamyseren, men har i Tidens løb haft mange forskellige Egen, men ses for Tiden af Gundensens paa det veet Sidste af Lundborg Lyge og Plyxhjem.

Kystvej 26. Dette Hus blev bygged af Fisker Hans Jensen 1902 og ejes nu af hans ængste Søn af samme Navn.

Kystvej 28 blev bygged af en forh. Gaardmand Pasmus Madiesen

omkring 1904-05, men blev noget større og solgt til en M. H. Hansen Thorsen, som endnu bor i Huset

Kystbygning 19. Dette Hus blev bygget i 1918-20 af en Mand ved Navn Joakim som var noget ved den Kongelige Porcelænsfabrik, det var ham der importerede Porcelænen her, og den ses nu hele Kystbygningen syd paa til Sjø, den er sejførlig blevet kastet i Strandens da den havde Før, og er paa denne Maade brodt sig, ligesaa var man den over det halve Fyn, Folk tager den og lægger den paa Biltægt, hvor Først vasker af under Hørslen. Efter Joakims Død, kom en ung pige her fra Byen Svane Havn Huset hun havde været hos Joakims i Flea stor, og efter hundes Død har en Niece nu Huset.

Kystbygning 23 blev bygget af Knudsen Jensen vel omkring 1925, han i Tidens løb harft flere Ejere

Kystbygning 25. Dette Hus er bygget omkring 1890, saa langt jeg kan huske tilbage bodde her en Fisker Peter Pedersen, og samme Familie har bebudt Huset hele Tiden og ejes nu af hans yngste Søn Ejendom Pedersen

Kystbygning 27. Dette Hus er bygget sidst i 1800 og førstene, jeg kan huske den lunde Halkbrænder Lars Hansen, her låa Halkbrænder mellem Huset og Strandens til 1920 da den blev nedbrudt, da var kommunen nye Folk i Huset da Halkbrænderen var død, og Hans Hansen havde fået Hus hvis Familie beboede endnu

Kystbygning 36. Dette Hus bygged Tømmermester Andreassen i 1939 men solgte det efter at hans Hustru var død, til Fisker Harald Hansen i 1943 og som endnu bor i Huset.

Kystbygning 38. Dette Hus bygget Smedker Jansens Datter Folk Thyra Hansen ca 1925, efter hundes Død købte Fisker Jens Jensen det i 1954, og bor i det endnu.

Strandstien i hvor Sygehuset nu ligger låa i min tidlige Barndom i Ejendomme, den ene låa helt nede ved Strandens udd over ved Bakken hvor Plesen fra Engen havde Udløb til Strandens med kun Vegen imellem, her boede en Mand han fiskele, men var gammel, han hed vist nok Rasmus Jensen, men blev i daglig Tale altid kaldt sorte Rasmus han var altid saa sort og Føjet fedtet, han blev altid brugt som Brusemand for Børnene, jeg mener selv jeg kan mindes at jeg selv ikke var saa glad for at møde ham, han Ifølge var lig saa sort, og de havde en Hund den var ligebedes saa sort, denne Ejendom var et meget gammelt Bindingsværk hus med Strandbygning, det var saa døvligt det knapt kunne stå ene det blev revet ned omkring starthundretallet og de flyttedt hen i

Havneby.

nuværende Jagtøg 14 hvor de boede i den østlige Ende af Huset til dengs Død. Da det gamle Hus var nedrevet bygged Mørk Lær Hansen et ret stort Hus der, som blev kaldt Strandlyst, men efter noget fra Han efter han solgte til forhør Før Hans Larsen Skovgaard hvis Datter Kirstine efterhaanden havde Pensionat til 1963 hvorefter hun solgte det Gundersen, som saa tilbygget det vi i dag kaller Sygehuset denne store nye Bygning er bygged hvor der var en Huse der hørte til det andet ^{Hus} som daa fra fik navnet af Thytrø og Strandstuen det var et godt grundmuret Hus men med Storøg, det blev revet ned vest i 1963 da Sygehuset blev udvirket. Her boede i min Barndom et Par øvre gamle Mennesker Mann og hans Hellevig, denne Vig som intet holdes Strandstuen er vestende af den gamle Kommunevej til Knærborg - vogn som gik langs Strandens neden for Skoven til Hans Lassens Skovmaal og blev vel idelagt med den store Stormflod i 1872 da den derefter blev lagt højere oppe, men da vi endnu en ved Strandstuen her ligger endnu 3 Etageredt, det nuværende Hus boede her lige før Akhundeskiftet Valdemar Rasmussen, som var Postbud, men han døde ret ung, hvorefter han Enke, fik Poststuen i Lundebog og nærmeste Egegård, hun hed Karen, og blev kaldt Karen Post hvor der var meget naturlig da hun gik med Posten, men hun blev altid svæd når hun hørte det, men hun hørte saa det omtrænt myopførte Hus som i dag er Havneby 31 som blev bygget af en fhr. Gorm Rasmussen omkring dørhedsudskiftet, Karen boede saa her til sin Død for fød Star siden, og ses nu af en Brodersen Sigurd Jensen. Da vi nu er ved Strandstuen som den nu holdes, som er Resten af den gamle Kommunevej som gik langs Skovn til Hans Larsen Skov og langs Strandens øst om Skovsgårdshekt, her ligger endnu 3 Huse, foreuden det sidstnævnte hvor Fisher Rasmussen Norman boede i det i mange år, siden blev det købt af fmr. Peder Olesen, hvis Enke bor der endnu, det mellemste huset en Mand der hed Hans Olesen som fik bed lidt og elbros Arbejdsmand hans Rose hed Line, hun præmed en Tøjvælle, som egentlig nogle Menighed havde anskaffet en Slags Utklædelab som for nogle fåre år før hver Tullen, jeg har tit været dermed mod Bullbog som Ørving, efter dengs Død fik dennes Pleyson Harald Olesen Ejendommen, som havde den til han også døde for ca 8 år siden og er nu solgt til Sommerbolig, Ejendommen er meget ubehindret.

Saa er der det sydligste Hus det er næske det ældste i Byen hen boede da jeg var Ørving Skipper Martin Christensen som havde Jagten Bonhordia, det var ganske ham der hentet Kalkstenen i Fakse, til Kalkvænden der som forresten daa tat bag ved dette Hus som

der gangen altid var overgrøet mod Vedbord her boede Morten Glarup fra til sin Død 1918, derefter boede hans Datter Kirsten i Huset til sin Død 1963 hvorefter for Sygspilernes Malling hørte Huset, og leboe der endnu.

Mørkely 1 og 2 var i min tidligste Barndom omkring Malling af 1800 og halvfemsene et langt Hus og sammenbygget i hele Højden og i det nuværende Nr 1 var på midten af Huset en stor Port, og inden for den en stor aaben og broget Plads og her var Smedie og Smedem ved Støttræet, herunder tydelig han stod og skoede Heste foreeden meget andet Smedearbejde, og hans Huse blev altid kaldt Madam Eby, han skulle have været meget skræp fortalte de Gamle, jeg har nok huske hende, men dog ikke hennes Værnemøde, der var en byghol på 2 Værelser i den vestlige Ende i Huset, og to små Værelser i den østlige Ende af det lange Hus mod Vindeuer ud mod nuværende Højbyg omkring Hækundeskiftet boede her en Slagter Hinde som havde Slagtvi her men efter noget Tids Fortid flytted han til Ruds kibing.